

Het is januari, een nieuw jaar ligt voor ons. Net als veel anderen kijk ik terug en vooruit. Ik ben het vorige jaar geëindigd en het nieuwe jaar begonnen in Nederland. Dat was wel fijn, even bijtanken.

2022 was een intensief jaar. Met onze stichting Signs of Hope hebben we land gekocht voor onze toekomstige school, ik heb een studie gedaan en afgerond, we zijn aan het eind van het jaar van werkplek veranderd, ik kreeg eind oktober malaria en was daaraan veel energie kwijt. We sloten het jaar mooi af met een ontmoetingsavond in Nederland, waarbij we onze achterban konden vertellen over onze plannen. De hele presentatie (met tolk) terugkijken? Mail dan naar [info@signsofhope.nl](mailto:info@signsofhope.nl) voor een link naar de presentatie.

Ik ben nu weer terug in Uganda en kijk vooruit naar het nieuwe jaar. Het wordt een spannend jaar. Ik ga drie dagen per week werken op de school waar ik stage heb gelopen. Het zal voor mij ook een leerplek zijn. Ik kan weer meer ervaring opdoen in het lesgeven, maar ik krijg op deze school ook de kans om meer te leren over het leiden van een school. Erg belangrijk voor mij voor onze toekomstige school. Daarnaast zal ik het komende jaar zoveel andere dingen leren. We zullen fondsenwerving gaan opstarten, en ik zal me verder gaan verdiepen in de bouw van de school. Het voelt spannend, vooral omdat het allemaal nieuw voor me is. Toch begin ik er vol vertrouwen aan. De enige manier om vooruitgang te zien is stap voor stap op weg te gaan. Dat ga ik dan ook doen. De eerste signalen zijn bemoedigend: nieuwe mensen en organisaties hebben zich gemeld om ons financieel te ondersteunen. Het is misschien maar een klein stukje van wat we uiteindelijk nodig hebben, maar het is toch hoopgevend. Met goede moed stap ik dit nieuwe jaar in, benieuwd wat het ons – en daarmee de dove kinderen hier in Uganda – zal brengen!



*Mijn naam is Famke (Nakimuli) Wildeman, 42 jaar. Sinds de zomer van 2016 woon ik in Uganda. Ik werk daar als vrijwilliger op een school, Hand in Hand Special Needs Education Center in Mukono, waar dove en horende kinderen samen les krijgen. Ik geef les en ik zoek sponsors voor dove kinderen uit armere gezinnen. Ook onderhoud ik contacten met de tolken Gebarentaal.*

© Doof.nl