

Vorige week was het weer tijd voor onze jaarlijkse dag met de ouders van de sponsorkinderen. Elk jaar voelt deze dag weer speciaal. We hebben inmiddels een band met deze mensen opgebouwd. Ook onderling zijn ze blij om elkaar weer te zien. Mijn collega Dorothy en ik zagen daarom erg uit naar deze dag. We hadden het op een donderdag georganiseerd en hoopten maar dat voldoende mensen tijd vrij konden maken om te komen. Maar dat bleek zeker te lukken! Van de 28 sponsorkinderen konden we 25 ouders verwelkomen.

We maken er altijd een speciale dag van. Het is in Uganda niet makkelijk om ouder van een doof kind te zijn. Er wordt dan vaak op je neergekeken, alsof jij als ouder iets fout hebt gedaan. Dat is één van de redenen dat we deze mensen juist even in het zonnetje willen zetten.

We weten dat er ook ouders zijn die zelf niet zo positief naar hun dove kind kijken. Juist voor deze ouders zijn we blij met een dag als deze. Nu ontmoeten zij andere ouders en kunnen zij van hen leren.



Tijdens de workshop in de ochtend gebeurde dit ook. Sommige ouders deelden hoe trots ze zijn op hun kind, omdat het zo goed kan naaien of zelfs dansen. Toch vroeg de moeder ook: hoe kan het zijn dat ze doof is en toch de muziek hoort? Met elkaar kwamen we tot antwoorden, waar iedereen dan weer van leert.

In de middag was er een leuke gebarentaalles, waarbij de ouders in groepen leerden het Bijbelverhaal van de schepping uit te beelden en daarbij gebaren te gebruiken. Het zorgde voor veel gelach en plezier.

Tussendoor was er een lekkere lunch – zoals gebruikelijk hier een warme maaltijd – en aan het eind van de dag werd de taart aangesneden. Verschillende ouders spraken hun waardering uit voor onze stichting en hoe het een impact heeft op hun leven. Dat is altijd weer bijzonder om te horen.

Al met al kijken wij weer terug op een geslaagde dag!



*Mijn naam is Famke (Nakimuli) Wildeman, 42 jaar. Sinds de zomer van 2016 woon ik in Uganda. Ik werk daar als vrijwilliger op een school, Hand in Hand Special Needs Education Center, in Mukono, waar dove en horende kinderen samen les krijgen. Ik geef les en ik zoek sponsors voor dove kinderen uit arme gezinnen. Ook onderhoud ik contacten met de tolken Gebarentaal.*

© Doof.nl